



κέντρο ενημέρωσης,
υποστήριξης και εκπαίδευσης
ατόμων με σπάνιες παθήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14 Μαΐου 2018

Αιδώς Αργείοι! Οι σπάνιοι ασθενείς καταδικάζουν κάθε προσπάθεια φίμωσης της αλήθειας για τον αδικοχαμένο μαθητή

Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ) που εκπροσωπεί πέραν των 60.000 ασθενών με σπάνιες παθήσεις επιθυμεί να εκφράσει τον συγκλονισμό και την έντονη απογοήτευσή της για τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου που έχουν ως στόχο την παρακώλυση της δικαιοσύνης και την παραπλάνηση της κοινής γνώμης σε σχέση με τα ολέθρια λάθη που επέτρεψαν τον χαμό ενός δεκάχρονου παιδιού. **Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνεχιστεί το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών στο σύστημα**, αλλά να επιτραπεί στα όργανα της δικαιοσύνης να τελέσουν το έργο τους με κάθε αντικειμενικότητα, ώστε να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες εκεί που πρέπει.

Τονίζουμε έντονα και υπογραμμίζουμε ότι ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση της υγείας και των κρατικών νοσηλευτηρίων δεν έχει μόνο το κράτος, το οποίο ευτυχώς ενέκυψε τα τελευταία 5 χρόνια στη επίλυση των προβλημάτων με δομές και μακροχρόνιους σχεδιασμούς. Ευθύνη έχουμε όλοι μας, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και ο κάθε υπάλληλος των κρατικών νοσηλευτηρίων, ο κάθε ιατρός, ο κάθε επαγγελματίας υγείας και οι επαγγελματικές εταιρείες που δεν μερίμνησαν τόσα χρόνια να προωθήσουν πρωτόκολλα και την ποιοτική διαπίστευση των υπηρεσιών. Ευθύνη έχουν οι εκάστοτε διευθυντές των τμημάτων που αποσεΐουν την τεράστια ευθύνη που αναλογεί σε θέση κλίμακας A16 και δεν ασκούν στον βαθμό που πρέπει τα διοικητικά τους καθήκοντα. Αυτά τα διοικητικά καθήκοντα αφορούν την προώθηση πρωτοκόλλων και διαπιστεύσεων ποιότητας. Ευθύνη έχει και η κοινωνία και η πολιτεία που τόσες δεκαετίες σφυρούσαν αδιάφορα. Σήμερα όμως, ως οργανωμένα σύνολα ασθενών, έχουμε φωνή, κοινή γραμμή, ενεργό εμπλοκή και τεκμηριωμένη θέση και έχουμε κάθε λόγο να υψώνουμε τη φωνή μας και να τασσόμαστε ενάντια σε απαράδεκτες συμπεριφορές.

Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και απευθύνουμε δριμύ «κατηγορώ» προς όλες τις κατευθύνσεις. Όσοι έχουν ευθύνες πρέπει να λογοδοτήσουν. Ως οργανωμένο σύνολο ασθενών, τονίζουμε για χρόνια και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το σύστημα νοσεί και γι' αυτό ακριβώς εργαζόμαστε όλοι με πάθος και στοχοπροσήλωση για τη βελτίωσή του, σε αγαστή πάντοτε συνεργασία με το κράτος. **Δεν έχουμε καμία πολυτέλεια χρόνου για προσχήματα και προσκόμματα που στοχεύουν στην καθυστέρηση της μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας**: Ο φόρτος εργασίας είναι παγκόσμιο φαινόμενο σε όλα τα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών. Είναι γι' αυτό ακριβώς που οι ιατροί και οι επαγγελματίες υγείας των τμημάτων αυτών πρέπει να επιλέγονται όχι μόνο με βάση τις άριστες και άριστες επιστημονικές τους γνώσεις και ειδικότητες στον τομέα αυτό, αλλά και με βάση την αντοχή και τη δυνατότητά τους να εργάζονται υπό πίεση σωστά και αποτελεσματικά. Το πρόσφατο μεμονωμένο περιστατικό δεν πρέπει φυσικά να καταδικάζει

το ανιδιοτελές και καθόλα άριστο έργο μιας μεγάλης μερίδας επαγγελματικών υγείας που στηρίζουν με σθένος τη λειτουργία των κρατικών μας νοσηλευτηρίων. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι, ως κοινωνία των ασθενών, να βροντοφωνάξουμε: «Αιδώς Αργείοι! Κάτω τα χέρια από το έργο που έχει επιτελεστεί και επιτελείται για τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας!».

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να ερευνήσουν όλους τους παράγοντες και τις παραμέτρους: Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου περιστατικού, υπήρχε όντως υποστελέχωση; Υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός ιατρών; Πόσοι ασθενείς ήταν εκεί; Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε ημιτελή εξέταση; Ας επιτραπεί η διαλεύκανση της υπόθεσης, ας αποδοθούν οι ευθύνες και **ας αποφευχθούν αυθόρμητες και σπασμωδικές αντιδράσεις προς υπεράσπιση των απαράδεκτων λαθών. Ας μη μεταφέρουμε ευθύνες στη Γενική Διεύθυνση ή στον Υπουργό Υγείας** που ενήργησαν με βάση το καθήκον τους, με αμεσότητα, διαφάνεια, ευαισθησία και επιστημοσύνη. Ας γίνει το πρόσφατο περιστατικό μια ευκαιρία καλύτερης διοίκησης σε όλες τις δομές των κρατικών νοσηλευτηρίων με εισαγωγή και πιστή τήρηση πρωτοκόλλων. Το Υπουργείο Υγείας και η Γενική Διεύθυνση εργάζονται νυχθημερόν για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας και ευελπιστούμε ότι σύντομα όλοι οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε άριστες υπηρεσίες υγείας. Επαγρυπνούμε και δεν εφησυχάζομαστε.

Τραγικές φιγούρες οι χαροκαμένοι γονείς που έχασαν το αγγελούδι τους και έχουν γίνει μάρτυρες μιας τιτάνιας διαμάχης για την απόδοση ευθυνών μεταξύ ευθυνόφοβων και ριψάσπιδων. Ως σπάνιοι ασθενείς, επιθυμούμε να τους εκφράσουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια και να δηλώσουμε την ακλόνητη συμπαράστασή μας. Ως κοινωνία των ασθενών, στεκόμαστε δίπλα τους και δίπλα σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της υφιστάμενης τραγικής κατάστασης, υπερασπιζόμενοι με πάθος τα αναφαίρετα δικαιώματα των ασθενών και των πολιτών στον τομέα της υγείας.